



Kirkenyt april 2017

For kort tid siden var der en artikel i avisen om, at folk der håber og har noget at se frem til, noget, de glæder sig til, de lever længere og har en bedre livskvalitet. Det samme skulle være gældende i et parforhold, på ens arbejdsplads og i vennekredsen, at hvis man har noget at se frem til sammen, eller hver for sig, så bliver hverdagen, arbejdslivet og fritiden mere værdifuld. Det, man giver opmærksomhed, vokser, og det, man glæder sig til, giver glæde her og nu. Det handler om at leve i nuet, med håbet og glæden som noget, der skal komme, noget man ser frem til, og som er klangbunden i ens liv. Det handler om at turde satse på, at der er mere, og der kommer mere, uden at vi har nogen garanti for det, uden at vi ved det.



”Jeg ved jeg bliver til ormeføde, når jeg dør, men jeg håber jeg bliver til mere”. Sådan sagde en konfirmand en dag. Og mon ikke det er den bedste måde at beskrive håbet på? Med håbet, håber vi at få lidt mere end det, der er givet. End det, vi ved. End det, vi kan regne med. Og det er lige præcis det, som opstandelsen og det evige liv handler om, at der er noget mere, som lægges til vores liv. Der kommer noget, som får lov at give vækst og glæde i vores liv allerede nu. I påsken fejre vi og mindes Jesu død og opstandelse, og vi tror, at med hans død og opstandelse følger vores opstandelse til det evige liv en dag. Men vi ved det ikke.



I kirken i påsken hører vi om, hvad håbet faktisk kan udrette, og hvordan håbet kan ændre det, som er, og lægge en masse mere til ens liv. I påsken hører vi, at Guds kærlighed til os kan vælte sten fra grave og give liv til døde. Lad os ikke leve vores liv i modløs venten, men i glad *forventning*, og håbe på, at Guds kærlighed også kan udrette mirakler her og nu i vores liv. ”Da sabbatten var forbi, købte Maria Magdalene og Maria, Jakobs mor, og Salome vellugtende salver for at gå ud og salve Jesus. Meget tidligt om morgenen den første dag i ugen kom de til graven, da solen var stået op. Og de sagde til hinanden: »Hvem skal vi få til at vælte stenen fra indgangen til graven?« For den var meget stor. Men da de så derhen, opdagede de, at stenen var væltet fra. Og da de kom ind i graven, så de en ung mand i hvide klæder sidde i den højre side, og de blev forfærdede. Men han sagde til dem: »Vær ikke forfærdede! I søger efter Jesus fra Nazaret, den korsfæstede. Han er opstået, han er ikke her”. *Markus 16,1-6* - Pastor Anja G. Mathiassen



Sjælesorg.nu

Nogle gange går livet ikke, som vi havde regnet med. Vi kommer alle ud i situationer i vores liv, hvor livet bliver hårdt, uoverskueligt, og hvor man bliver ked af det, bekymret eller bange. Så gør det en forskel at have en samtale med en person, der tager sig tid til at lytte til, hvad du tænker og føler. Den danske folkekirke har åbnet et nyt online koncept som hedder www.sjælesorg.nu

Her kan du chatte med en præst over nettet med en præst om eksistentielle temaer, tab, sorg, mobning, kærlighed, om tvivl og tro. Eller om brud efter skilsmisse, ensomhed, præstations- og eksamensangst eller følelsen af ikke at være god nok eller svære personlige valg.

Sjælesorg er *omsorg for sjælen*, og det er en mulighed for at chatte med et andet menneske om lige præcis det, som du går og tumler med. Præsten er en erfaren samtalepartner, et medmenneske som lytter, trøster og tager dig alvorligt.

Du behøver ikke være medlem af folkekirken, kristen, eller tro på Gud for at tale med en præst. Og du behøver ikke at være bosiddende i Danmark. Bare log in på www.sjælesorg.nu

Åbningstider (**Dansk tid**) mandag til torsdag kl.13.30-17.00 og igen kl.19-22.30 – det er anonymt og gratis.



Reformations jubilæet 2017

I 2017 er det 500 år siden Martin Luther slog 95 teser op på porten til slotskirken i Wittenberg – en begivenhed der blev startskuddet til reformationen. Ideen med markeringen af reformationsjubilæet er at fremme forståelsen af reformationens betydning for vores samfund, identitet og bevidsthed i dag.

I Danmark fejre man reformations året flere steder og på mange måder. Du kan finde information om jubilæet, opdage spændende [arrangementer](#) og læse mere om [Martin Luther](#) og [reformationen](#) ved at trykke på de blå links her.

I New Zealand fejrer man også jubilæet f.eks. på Otago Universitet, hvor der vil være flere foredrag og en særudstilling om Luther. Den danske præst Anja G. Mathiassen er inviteret med til åbningen af en af de lutherske særudstillinger <https://www.eventfinda.co.nz/2017/500-years-on-martin-luther-and-the-protestant-reformation/dunedin>

Den Danske kirke i New Zealand – siden sidst

Siden sidst har den danske kirke i New Zealand afholdt 5 julegudstjenester rundt i New Zealand, en begravelse, et bryllup, en fastelavnsfest, et kirkerådsmøde, svaret på et utal af e-mails, været på flere sognebesøg rundt i landet og fået en ny udlandsprovst!



Hamilton december 2016



Fastelavn Dunedin februar 2016



Wellington vielse februar 2016 – stort tillykke til Gunilla og Kevin Hodges på deres bryllupsdag.



Hjertelig velkommen til Pia Sundbøll, DSUKs nye udlandsprovst.

Dansk Sømands og udlands kirker har valgt Pia Sundbøll som ny øverste leder for organisationens videre arbejde, og som Margith Pedersens afløser. Udlandsprovstens fornemteste opgaver er at lede og støtte alle udsendte præster og øvrige medarbejdere både administrativt og gejstligt. Udlandsprovsten er ligeledes øverste leder af sekretariatet på Frederiksberg.

Pia Sundbøll bor på Amager og arbejder pt. som hospitalspræst på Hvidovre Hospital. Tidligere har hun været udsendt for DSUK som præst i Luxembourg (2008-2012). Hun har en lang og mange-facetteret erfaring som præst og som teologisk udviklingschef på Diakonissestiftelsen. Derudover har Pia flere faglige efteruddannelser, bl.a. som supervisor, en diplomuddannelse i psykologi og en Akademiuddannelse i ledelse.

Pia Sundbøll ser frem til den nye rolle: ”Jeg glæder mig til at være med til at fastholde DSUK og Sydslesvig som gode arbejdspladser for de udsendte og deres familier, fastholde

kirkerne som naturlige rammer for samvær og netværksdannelse. Og – jeg glæder mig til at være med til at udbygge den gensidige inspiration mellem menighederne og præsterne og udvikle organisationen i takt med globaliseringen og de særbehov, der måtte opstå rundt om i verden.”

Den danske kirke i New Zealand ser frem til at have Pia Sundbøll med ved vores kirkerådsmøder, som foregår over Skype. Vi ønsker Pia alt det bedste i hendes nye stilling og vi glæder os til samarbejdet.

Følge den Danske Lutherske kirke i New Zealand

Du er altid velkommen til at kontakte den Danske Lutherske kirke i New Zealand. Du kan ringe, e-maile eller dukke op til en af vores gudstjenester eller arrangementer rundt i New Zealand.

For mere information, kontakt

Pastor Anja G. Mathiassen

anjagronne@hotmail.com

eller på telefon

+64 3464028

Eller du kan følge os på facebook ”Danish Lutheran Church of New Zealand”

<https://www.facebook.com/Danish-Lutheran-Church-of-New-Zealand-1079743618702403/>