

Kirkenyt august 2017



En velsignelse at blive gammel

I juni var jeg i Danmark på et præsteseminar. Der mødtes jeg med flere af mine studiekammerater og veninder fra den tid. Gensynsglæden var stor og vi hilste på hinanden med ordenen "ej du ligner jo fuldstændig dig selv" eller "Ihhe hvor holder du dig godt". Det er vendinger som luner og som er et kompliment når man er over 40 år. Det er jo ikke noget man siger til et ungt menneske - "hvor holder du dig godt". Det fik mig til at tænke på hvor meget vores alder trods alt fylder, og hvilken værdig vi tillægger den. Om det skriver min præstekollega Hanne Juhl Jacobsen:

Hvor ser du gammel ud! Når man er 5 år er det den største kompliment man kan få. Det er det også når man er 15 år. Måske endda når man er 20 år. Men et eller andet sted mellem 20 og 30 år, går det fra at være en kompliment til at være det modsatte. Når man nærmer sig de 40 år eller endnu værre, når man nærmer sig de 50 år og nogen siger: "Hvor ser du gammel ud!" – så bliver det decideret kritisk og nogen af os går i panik og begynder straks at dyrke triatlon eller farve hår. Jo ældre vi bliver, jo værre er det, når nogen ser på os som gamle. Ve den, der kommer til at kalde en 70 årig, eller en 80 årig for gammel. Det hedder ældre eller seniorer bliver man belært. Der er INGEN der vil være gammel i dag, og hvor er det egentlig ærgerligt, når man tænker over det. Før hen var det at være gammel forbundet med visdom og erfaring. I dag forbinder vi åbenbart ikke noget positivt med at blive gammel. Forestil jer, hvis det var en kompliment at få at vide at man så gammel ud. "Hvor ser du gammel ud!" Tak, ville man så sige, fordi man vidste at det var en anerkendelse af levet liv. En anderkendelse af, at her var et menneske med mange års erfaringer og en viden, som man ikke kan haste sig til. Det er nok ikke så let at ændre indholdet af et ord – fra noget negativt til noget positivt – men tænk hvis man kunne. Det ville



være dejligt, hvis vi ikke konstant skulle forsøge at se yngre ud end vi er, af frygt for at blive kaldt gamle. Tænk, hvis jeg ventede på det næste grå hår med samme længsel, som min søn venter på den næste rokketand. Fordi jeg ville vide at omverdenen så vil se på mig, med en hel anden form for respekt og spontant udbryde: Hvor ser du bare gammel ud! Tak vil jeg sige, og ranke ryggen. Jeg er vel ikke sådan rigtig gammel endnu. Men det er I nogen der er. Både rigtige og gamle. Rank ryggen og vid at den titel, er du ikke kommet sovende til. Den indeholder et helt livs erfaringer og liv og oparbejdet viden. Gammel er ikke det samme som hverken gnaven eller affældig. Der findes gnavne og affældige mennesker der ikke er en dag over 30 år. Gammel er en hæderstitel, som signalerer visdom og erfaring og grå hår. Ja tak, til at være gammel. I hvert fald gammel nok.

(Klumme af pastor Hanne Juul Jacobsen)



I den Danske Lutherske Kirke i New Zealand vil vi rigtig gerne være gammel. Næste år kan vi fejre vores 10 års fødselsdag. Og det er vi rigtig stolte af! Vi er stadig ikke en gammel kirke, eller gammel nok, men vi har slået rødder. Vi ligner nok os selv, men ligesom i det gamle testamente, så håber vi forsat på Guds velsignelse over os som kirke, og vi håber på, at få lov at blive gammel, rigtig gammel, for deri ligger en velsignelse. Tak for jeres støtte forsat, og forhåbentlig ses vi til en af julegudstjenesterne her i New Zealand i 2017.

Pastor Anja G. Mathiassen

Den Danske Lutherske Kirke i New Zealand – siden sidst



I marts var den Danske Lutherske Kirke i New Zealand inviteret til åbningsreceptionen af udstillingen "500 året for den lutherske reformation" på University Of Otago i Dunedin. Jeg var blevet bedt om at møde op i min præstekjole, og den vagte stor begejstring. Jeg blev ved receptionen introduceret for flere præster og gejstlige person, som alle var imødekommende og imponeret over at vi har en dansk luthersk kirke her i New Zealand.

I maj måned deltog jeg ved en fælles luthersk gudstjeneste i Dunedin. Det var et samarbejde mellem den romersk katolske kirke, den anglikanske kirke, den presbyterianske kirke, baptist kirken i Dunedin, universitets præsten og den Danske Lutherske Kirke i New Zealand . Det var en meget højtidelig og festlig gudstjeneste, hvor vi alle trykkede hænder og frydede os over, at vi kunne fejre gudstjeneste sammen. Her nedenfor kan du se nogle billeder fra gudstjenesten.



Julegudstjenester i New Zealand 2017



Så kan I godt begynde at sætte kryds i kalenderen. De danske julegudstjenester er nu lagt fast og vil blive afholdt følgende dage og steder.

Wellington 25/11 kl. 17.30 i Brooklyn Hall, Wellington

Hamilton 2/12 kl. 10.30 i St Peter's Cathedral Hamilton, 51 Victoria St., Hamilton. Alle er velkomne til at deltage i den efterfølgende frokost. Medbring venligst en frokost anretning.

Auckland 3/12 kl. 16 i Danish House, Penrose, Auckland: <http://www.danishsociety.org.nz/>

Dunedin 10/12 kl. I St Marks Presbyterian Church, 304 Pine Hill Road, Liberton, Dunedin. Alle er velkomne til at deltage i det efterfølgende kaffe arrangement. Medbring venligst noget til kaffen.

Christchurch 19/12 kl 19.30 i St. Paul's Lutheran Church, Burwood, 130 Burwood Rd, Burwood. Alle er velkomne til at deltage i det efterfølgende kaffe arrangement. Medbring venligst noget til kaffen.

Jeg håber at se så mange af jer som muligt og tag bare jeres venner og bekendte med.

Følge den Danske Lutherske Kirke i New Zealand

Du er altid velkommen til at kontakte den Danske Lutherske Kirke i New Zealand. Du kan ringe, e-maile eller dukke op til en af vores gudstjenester eller arrangementer rundt i New Zealand. For mere information, kontakt venligst Pastor Anja G. Mathiassen anjagronne@hotmail.com Telefon +64 3464028.

Du kan også følge os på facebook "Danish Lutheran Church of New Zealand"

<https://www.facebook.com/Danish-Lutheran-Church-of-New-Zealand-1079743618702403/>



How to support the Danish Lutheran Church of New Zealand

The Danish Lutheran Church in New Zealand is a private church under the Danish Seamen's Church Abroad (DSUK). The Danish Lutheran Church receives no church tax from Denmark and the congregation and the friends of the Danes are responsible for the entire economy of the church. The church relies on volunteers and donations. The funds for the church's operations originate thus from fundraising, donations, and gifts.

If you would like to support the Danish Lutheran Church of New Zealand, you can make a contribution at any time via

Internet banking:

The Danish Lutheran Church of New Zealand - Westpac New Zealand,
Account No: 03 0502 0445253-000

Cheques can be posted to:

Danish Lutheran Church of New Zealand
Treasurer
Majbrit Lyngby Christiansen
PO Box 9331
Hamilton 3240
New Zealand

If paying from overseas then use:

SWIFT kode: WPACNZ2W.
IBAN kode: 0305020445253000

You can also support the church via a Danish bank account by depositing into DSUK's bank account and marking your payment "New Zealand". The funds will be transferred across to us at no additional cost to you. Send us a quick email when done so we can thank you in person, every bit counts so we are grateful for any appreciation shown. Details on how to support the church can be found on <http://www.dsuk.dk/saadan-stoetter-du-os/>

Or contact Treasurer Majbrit Lyngby Christiansen, email: dkchurchsubs@gmail.com for more information.